



*Takk for alt du kom og var sammen med oss i dag.
Familien*



Seremonileder: Oddvar Myklebust



Jo de Vries

2. desember 1923 14. mai 2022

Nøtterøy kapell
Fredag 27. mai 2022

Preludium

Adagio (Albinoni/Giazotto)

Innledning

Dikt

Vi bøyer vårt hode i sorg, ditt blikk og din stemme er borte,
vi savner ditt nærvær, ditt vesen, vi skal ikke se deg igjen.

Vi bøyer vårt hode ærbødig, for alt hva du var, hva du gjorde,
og det som ga mening til livet, for den som fikk være deg nær.

Vi løfter vårt hode i glede, ved minner om deg og din tid.
Om din tid iblant oss er over, så er du en del av vårt liv.

We bow our heads in sorrow, your gaze and your voice are gone,
we miss your presence, your being, we shall not see you again.

We bow our heads in respect, for all that you were, what you did,
and that which gave meaning to life, for those who stood you so close.

We lift our heads and rejoice at memories of you and your life.
Though your time among us is over, you still take part in our lives.
Kjell Baalsrud

Avspilling

Amar Pelos Dios, (ESC2017) A. Rybak

Minneord v/Johannes

Solosang

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden, den gröna
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
Låt dem få leva, de är ju så sköna
Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm
Leka titt-ut mellan blommande grenar
Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm

Låt fiskar simma bland bryggor och stenar
Sluta att utrota skogarnas alla djur
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa
Låt sista älven, som brusar i vår natur
Brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur
Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden, den gröna
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
Låt dem få leva, de är ju så sköna

Evert Taube

Minneord v/Margot

Avspilling

Maan - Papa

Dikt

Do not stand at my grave and weep;
I am not there. I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry;
I am not there.
I did not die.

Mary Elizabeth Frye

Avslutningsord

Utbæring

Adagio (Albinoni/Giazotto)